



FREUD IN NEDERLAND

presenteert

De Biografie in Psychoanalyse: Ida Simons. Pianiste, schrijfster, overlevende

Donderdagavond 15 februari 2024 van 20 u tot 22 u in Literair Theater Perdu

Mieke Tillema, biografe. *Greet Kuipers*, psychiater/psychoanalytisch psychotherapeut
Annelies van Hees, moderator



Ida Simons (1911-1960) was een vrijwel vergeten schrijfster. Maar door de heruitgave van haar briljante, licht cynische en semi-autobiografische roman *De dwaze maagd* (Cossee, 2014) en door de uitvoerig gedocumenteerde biografie van Mieke Tillema *Ida Simons. Pianiste, schrijfster, overlevende* (Cossee, 2021), werd ze weer geheel tot leven gewekt. En wat voor een leven. Als enig kind van haar Duitse vader Rosenheimer en haar Nederlands-Engelse moeder Vecht, die elkaar het leven zuur maakten in hun woonplaats Antwerpen, is pianospelen voor haar DE uitlaatklep. Ida gaat een (gelukkig) huwelijk aan met de ook Joodse Mr. David Simons in Scheveningen, en wordt een min of meer gevierde pianiste. Tot de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Het gezin Simons overleeft, maar vraag niet hoe. Deze ervaring verergert haar zwaarmoedigheid, die Ida zelf 'een erfelijke belasting' noemde. Haar literaire doorbraak beleeft ze met *De dwaze maagd* (1959), maar kort erop sterft ze,

hoogstwaarschijnlijk zelf verkozen. Voer voor psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut Greet Kuipers. Moderator is Annelies van Hees.

Waar:

Literair Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86, 1012 CZ Amsterdam

Wanneer:

Donderdagavond 15 februari 2024

Inloop vanaf 19.30 u

Presentatie en nagesprek van 20 u tot 22 u

Kaartverkoop voor aanwezigheid of livestream:

www.perdu.nl

Entree:

Live € 12,50 en Stream € 8,00

Bekijk dit evenement op de site van de Stichting Breukvlakken

www.breukvlakken.nl